

Uitslag 3 - 6.

Het was al enkele jaren geleden dat we deze tegenstander nog eens partij gegeven hadden, toen nog in Zonhoven, nu spelen zij in Bregel. Het was duidelijk dat zij in de tussentijd een sterke verjonging doorgevoerd hadden. De match zelf dan. Deze keer was het iets makkelijker om het wedstrijdblad volledig ingevuld te krijgen. In het begin beide ploegen wat aftastend, het ging gelijk opgaand. Veel middenveld spel. Wij kregen wel de betere kansen, dit resulteerde in een 0 - 1 voorsprong. Onmiddellijk na onze voorsprong komen zij voor het eerst aan ons doel en staan de bordjes terug gelijk. Geen erg, we gaan verder op ons elan, en weer komen wij op voorsprong. Opnieuw laten wij ons vangen en maken zij onmiddellijk gelijk, 2 - 2. Vanaf dan zijn we even de pedalen kwijt, en nog voor de rust komen we op een 3 - 2 achterstand. Tijd om even de koppen bij elkaar te steken en het één en ander te corrigeren. Dat lukt ook, want vanaf dan staat er nog maar één ploeg op het veld. Iedereen knokt voor wat ze waard zijn. De extra meters worden gemaakt. Dat resulteerde al snel in de gelijkmaker, en nu erop en erover. Makkelijk naar een 3 - 6 overwinning uiteindelijk. Een leuke pot voetbal en een verdiende overwinning tegen een aangename tegenstander. Chapeau aan het hele team.

Man van de match: Stijn en Koen, respectievelijk 3 en 2 doelpunten en elk één assist. Beide ook nog eens hard werken.

Lul van de match: jammer van het ontbreken van tombola en iets te eten na de match???? Een nieuwe trend????