

Uitslag: 1 - 8

Wedstrijd op één van de laatste mooie zaterdagdagen waarschijnlijk. Het leek een mooie grasmat, maar eens je er opstond bleken er toch serieuze gaten in te zitten. Oppassen dus. De wedstrijd zelf kwam wat traag op gang. Wij hadden het meeste balbezit. Na een tiental minuten begon de diesel blijkbaar weer aan te slaan en gingen we sneller spelen, er werden zelfs enkele mooie combinaties op de mat gelegd. Doelgevaar en doelpunten konden dus ook niet uitblijven. We konden zelfs met een 0 - 3 nog gaan rusten. De eerste tien minuten van de tweede helft hadden we het moeilijk, we voetbalden niet meer, in deze periode raakte zij het doelhout en konden zij tegenscoren. Daarna schoten we terug wakker en was er letterlijk geen houden meer aan. In no time van 1 - 3 naar een mooie 1 - 8. Leuke en aangename partij zonder ongelukken op dit toch wel moeilijke veld. Er is toch wel gebleken dat we de oudjes nog niet helemaal moeten afschrijven.....

Man van de match: Koen en Ahmed, zij wisselden elkaar af in het doel om ons uit de nood te helpen. Zonder doelman is niet altijd evident. Guido, 69 jaar en dan bij de eerste baltoets de bal in het netje leggen....

Lul van de match: lijkt mij duidelijk, 3 uurtjes voor de match afbellen en dan niets meer laten horen, los het maar op. Niet leuk.